

Ik weet nog niet
hoe 't leven mij zal leiden
maar van vaders beeld
zal niemand mij ooit scheiden.



IN DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Albert VAN DE CASTEELE

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN AUDENHOVE

Geboren te Elene op 3 juni 1917
en, gesterkt door het sakrament der zieken,
rustig in de Heer ontslapen te Zottegem,
Sint-Elisabethziekenhuis op 24 oktober 1990.

Oud-strijder en Krijgsgevangene van 1940-1945.

Maria VAN AUDENHOVE,
Willy en Michéle BAELE - VAN DE CASTEELE,
Jonny VAN DE CASTEELE,
Michaël BAELE,
De families VAN DE CASTEELE,
VAN AUDENHOVE, MAGHERMAN en BAELE,
danken U voor de blijken van deelneming.

We hadden samen nog zoveel geluk te beleven.

Het was zo goed zich bij jou geborgen te voelen.

Waarom moeten wij jouw genegenheid en warme
tederheid nu al missen ?

Hij was onze vader
en we zijn fier op hem.

Hij leerde ons nederigheid
en we zullen ze bewaren.

Hij leerde ons rechtvaardigheid
en **we** zullen ze verdedigen.

Hij werkte voor ons
en we zijn er hem dankbaar voor.

Steeds zal hij voortleven
in onze gedachten.

begr. porrez . uitg. van boxstael-van der stricht