

Schoon zijn alle moeders ter wereld.



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

JULIETTE VAN DE CASTEELE

weduwe van de Heer

ARTHUR DE KOKER

geboren te Velzeke op 4 januari 1892
en zacht naar de Schepper teruggekeerd
te Brakel op 24 april 1986.

De Kerk sterkte haar met de HH. Sakramenten.

Biddend lid van het Marialegioen.

In het spoor van haar zuster, de honderdjarige, heeft Moeder een lang en schoon leven gekend. In haar devotie tot Onze Lieve Vrouw, heeft ze vreugde en droefenis gekend. De Heer zal haar barmhartig zijn en in glorie ook haar belonen voor het vele dat zij als moeder en als gelovige deed.

Vroeg weduwe geworden, heeft ook zij in tragische omstandigheden de zoon verloren die het ambacht van vader kon verderzetten. Vol attentie voor haar gezin, heeft zij zich moedig ingezet voor allen en na een val met verwickelingen, een veilige haven gevonden bij haar dochter in Brakel. Moedig heeft zij het kruis van een flauw herstel, uit Gods handen aangenomen. De sakramenten en het gebed bemoeidigen haar hierbij. Met het hart in Zottegem, voelde zij zich toch gevierd in de huiskring van haar dochter en de kleinkinderen.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor het vele dat gij deze laatste weken voor boma deedt. God lone u erom! Ik blijf uw namen dragen in mijn hart. Vergeet uw overledenen niet, ook ik zal u nooit vergeten.

Beste familieleden en vrienden, blijven wij verenigd in gebed!

H. Moeder Gods, bid voor ons!

Prudent en Cecile Uyttendaele-De Buck
(wed. Roger De Koker) en kinderen,

Marcel en Yolande De Koker-Van Damme
en kinderen,

Lucien en Agnes Broodcoorens-De Koker,
kinderen en kleinkinderen,

De families Van de Castele, Van Cœnebroucke,
De Koker en De Clercq

danken U voor uw gebed

en blijken van deelneming.

Drukkerij Melckebeke Zottegem