

Gelatenheid en onderwerping aan Gods
H. Wil is een teken van zielegrootheid.



Bld voor de ziel van
DE HEER

Kamiel VANDECASTEELE

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA FEYS

geboren te Ledegem, op 12 januari 1906 en
overleden te Aalst, op 22 januari 1965,
voorzien van
de H. Sakramenten der Stervenden.

De afgestorvene was een eenvoudig man,
die stil en recht zijn weg door het leven
ging. De harde slagen van het harde leven
hebben niet vermocht zijn levenszin en
levenswijze te veranderen. Hij was en bleef
de vader, die zijn gezin de rechte levensweg
aantoonde. Ondanks vele tegenslagen bleef
hij geloven in, en ijveren voor het doel
dat hij zich voor hem, voor zijn echtgenote
en voor zijn talrijke kinderen had gesteld.
De Heer heeft er anders over beschikt.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij
geleden en gestreden tot het welzijn onzer
kinderen. Te vroeg hebben wij elkaar moeten
verlaten. Lieve kinderen, helpt uw moeder
en doe wel voor elkander. Eens zien we
ons allen samen weer in het Vaderhuis.

Daar kunnen geen ziekte en geen lasten ons
nog tergen.

Beste familieleden, ik zeg U tot weerziens.
H. Hart van Jezus, wees onze troost.

De families VANDECASTEELE, FEYS,
VANDOORNE en DEBUSSCHERE

danken U voor de blijken van deelneming.

druk ancy welle