

O.L.Vrouw van Bevingen, «Hulp der Christenen»
sta ons bij.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde Van De Castele

echtgenote van Mijnheer

Victor Michiels

geboren te Velsique-Ruddershove, de 3 Maart 1873
en godvruchtig overleden te Neigem, 11 Mei 1952,
voorzien van de H.H. Sakramenten.



Bij zijn dood geeft de mens zijn stoffelijk lichaam
aan de aarde terug en zijn onsterfelijke ziel aan God
om in het laatste oordeel, ziel en lichaam weerom
verenigd te worden in alle eeuwigheid. De verheer-
lijking van beide delen zal afhangen van het on-
derhouden van Gods geboden en die van de Rooms
Katholieke Kerk.

De achtbare overledene was eenvoudig en als
onjemerkt ging ze haar gang door een lang leven;
ook in last en zware dagen heeft ze als werkvrouw
haar vele kinderen groot gebracht en in de wegen
des Heren trachten op te leiden.

Bemide echtgenoot, in onze jonge huwelijkstijd
hebben wij de bittere lasten van het leven gekend,
doch zijn wij met Gods hulp tot hoge ouderdom ge-
komen. Onze grote kinderen zullen die lasten ge-
denken en ons dankbaar zijn door het leiden van
een deugdzaam, kristelijk leven, dat dienen zal tot
hun eigen zielezaligmaking. Mochten het gebed en
de sakramenten, samen met de geloofswaarheden,
hun geluk op aarde en in eeuwigheid uitmaken.

Geliefde kinderen, dit verwacht uw goede moe-
der van u, dat ge vader in zijn kranken ouderdom
zoudt blijven bijstaan en tot op de dag van ons
eeuwig samenzijn hierna, mijn ziel zoudt indachtig
zijn in Sacrificiën en goede werken.

H. Hart van Jezus. ik betrouw op U [300 d. afl.]



De familiën

VAN DE CASTEELE,
MICHIELS,
FOBERT
en
THIEBAUT,

DANKEN U HARTELIJK :

om uwe gebeden
en deelneming in
- hunnen rouw -

.....
Drukk. A. Beeckmans-Coulon, Meerbeke. Tel Nin. 520