

De ware genegenheid voor onze overledenen bestaat in ze eerst te bewenen en dan te offeren en te bidden voor hun eeuwig geluk. (H. Aug.)



## BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

# Emiel VANDECATSEYE

echtgenoot van Mevrouw  
Hortense OCKERMAN,

geboren te Everbeek de 2 januari 1884 en er  
overleden de 6 februari 1959,  
gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder  
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen  
« In Articulo Mortis ».

Opgegroeid in een tijdperk dat hard en lastig was, sedert lange jaren lijdend aan een kwaal waarvan hij 't gevaar kende moest wel een stoere ernst en wilskracht het karakter van de duurzame overledene kenmerken.

Altijd heeft hij aan zijn huisgenoten en geburen het schone voorbeeld van een reine en kristelijke levenswandel gegeven : God, die trouw is in zijn beloften, zal er hem voor belonen.

In alle eenvoud en zonder omhaal zag hij het plechtig uur der scheiding komen. Slechts enkele tranen stortte de sterke man en met volle helderheid van geest aanvaardde hij het offer van van zijn aards leven !

Onder de ruwe schors klopte echter een rijk en teder vaderhart voor zijn geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen : hij leefde slechts voor hen, en hun geluk en welzijn was zijn geluk !

Gij allen, die hem lief hebt en wie hij lief heeft, nu hij U door de dood ontnomen is verlangt gij hem weder te zien ? - Zo ja, leeft dan zoals hij leefde, even deugdzaam, en eens - weldra zult gij U verheugen in zijn gezelschap !

H. Joh. Chrysostomus

Teergeliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn leven lang heb ik voor U allen gezwoegd, gebeden en geleden : 't was natuurlijk en 'tkon niet anders ! Uw tedere, trouwe wederliefde was mijn grote beloning hier op aarde. De zekerheid van een nieuw, een beter en bestendig familieleven moet de smart van onze tijdelijke scheiding verzachten. Leefst schoon en de Heer zal U overvloedig zegenen in afwachting van het blijde wederzien.

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Rijk kome ! Uw Wil geschiede !

Jezus, Maria, Joseph, dat Uw trouwe dienaar  
Emiel, bij U in Vrede ruste ! 300 d. afl.



Mevrouw Hortense OCKERMAN, zijn echtgenote.  
Heer en Mevrouw Marcel VANDECATSEYE-VAN  
PEVENAGE, zijn kinderen.

Heer Luc VANDECATSEYE,  
Mejuffer Nicole VANDECATSEYE,  
zijn kleinkinderen.

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**

---

Uitg. Raph. Van der Geynst, Parike