

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

## Gustaaf Van de Catseye

weduwnaar in le huwelijk van

Mevrouw Zoë WITTENBERG,

echtgenoot van Mevrouw

Irma VAN DEN BULCKE,

geboren te Delfinge de 26 juni 1886 en

godvruchtig overleden te Nederbrakel

de 27 december 1938,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Geen arbeid mag zwaar, geen tijd mag lang, geen pijn mag ondraaglijk vallen, waardoor de glorie der eeuwigheid verkregen wordt.

De grote verdienste van deze vlijtige en hartelijke man was het bewonderenswaardig geduld en de gelatenheid om de pijnen van een vreselijke kwaal te dragen. In de lastigste stonden van zijn langdurige ziekte vond hij sterkte en opbeuring in het gebed. Onderworpen en deemoedig, legde hij zijn leven af in de handen van zijn Heer en Verlosser.

Wij bidden U, Heer, wil aan deze ziel de plaats van verkwikking, licht en vrede verlenen. Door dezelfde Christus onze Heer. „Verkwikking" na de moeilijke strijd van zijn leven. „Licht" na

het dwalen door de duisternissen van dit leven. „Vrede" want op aarde was er geen voortdurende vrede, het leven was voor hem een harde strijd om het bestaan en om de deugd.

Beminde echtgenote, dierbare kinderen, familieleden en vrienden, gij allen die ik beminde, dank de Heer om zijn grote barmhartigheid daar Hij mij overgebracht heeft van de duisternis naar het Licht. Ook U die mij verzorgde, kan ik niet genoeg bedanken. Onzichtbaar voor uw ogen geworden, zal ik voor U ten beste blijven spreken bij de Heer.

Bidt de 4 akten voor de overledene



De families VAN DE CATSEYE, VAN DEN BULCKE, WITTENBERG, ROELANDT, WALRAET,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**