



TER NAGEDACHTENIS VAN

DE HEER

## JOSE VANDECATSEYE

echtgenoot van Mevrouw

### ROBERTE LAMMENS

Oud-strijder 1940-45

Bestuurslid en ereschatbewaarder van de  
Nationale federatie strijders 40-45, sekte Ronse  
Member of « The Royal British Legion »  
vereremerkt met

The British Army « France and Germany Star »  
La Médaille de la France Libérée  
Herinneringsmedaille 40-45 met gekruiste sabels  
Medaille van de militair strijder 40-45  
en het militair ereteken 2e klasse

geboren te Ronse op 13 mei 1921  
en er overleden op 30 november 1982,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Smartelijk treft ons dit scheiden van een  
goede echtgenoot en vader.

Zijn oprechte trouw, zijn hulpvaardigheid,  
zijn eenvoud en rechtschapenheid maakten hem  
bemind bij familieleden en vrienden. Hij was  
een goed mens.

Wij geloven op het woord van Gods Zoon,  
onze Heer Jezus Christus dat de dood niet het  
einde, niet het laatste is.

Daarom durven we ook bidden :

Almachtige eeuwige God

Gij hebt ons in uw Zoon,

onze Heer Jezus Christus

de overwinning op de dood verzekerd.

Wij bidden voor uw overleden dienaar José,  
bewijs hem de genade der Verlossing

Rouwdienst Aelvoet, Ronse

die Gij ons in de overgang  
van Christus uit de dood naar het leven  
hebt geschonken.

Doe zijn dood teniet in overwinning  
door hem op te nemen in Uw vrede,  
ten eeuwigen leven.

Dierbare echtgenote, samen hebben we lief  
en leed gedragen. Over het graf heen blijven  
de banden die ons hebben verbonden.

Beminde moeder en dochter Kathelyne, dank  
voor uw genegenheid en liefde. Wees voor  
elkaar een hulp en een steun.

Gij allen die mijn vrienden waart, laat mij  
in uw herinnering en gebed voortleven.

Dat de engelen hem geleiden ten paradijze.

Mevrouw José VANDECATSEYE-LAMMENS,  
zijn echtgenote ;

Mejuffer Kathelyne VANDECATSEYE en verloofde  
Heer Aziz LEBBAD, zijn kinderen ;

Mevrouw Gaston VANDECATSEYE-YSEBAERT,  
zijn moeder ;

Mevrouw Joseph LAMMENS-REMY,  
zijn schoonmoeder ;

De families VANDECATSEYE, YSEBAERT,  
LAMMENS en REMY,

danken U van harte  
voor de bliken van kristelijke deelneming.