

Zalig die zijn laatste uur steeds voor ogen heeft
en zich dag per dag er op voorbereidt. (N Ch)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JOSEPH VANDECATSEYE

weduwnaar van Mevrouw

Alice Hageman

geboren te Everbeek de 20 Mei 1879 en overleden
te Geraardsbergen, de 6 Juni van 't Maria-jaar '54
voorzien van de HH. Sacramenten.

Heer, ik heb grote pijnen verdragen in mijn
lichaam maar ik heb ze verduelig verdragen uit
liefde tot U! H. Mach. VI, 30.

Gelukkig zij die wandelen op de wegen des
Heren, en die met liefde en betrouwen Maria en
Jozef aanroepen: zij zullen niet hoeven te vrezen
in het uur van hun overlijden! H. Bonaventura.

Broeders, danken wij den Vader die ons be-
kwaam maakt om deel te hebben aan de erfenis
der Heiligen: Hij heeft ons uit de nacht derduister-
nis getrokken en overgezet naar het koninkrijk
van den Zoon zijner liefde! S. Paulus Col. I, 13.

Duurbare kinderen, Familieleden en Vrienden,
weest niet bedroefd: de dood is slechts een over-
gang van het tegenwoordige tot het toekomstige
en beter leven! Ik dank U voor uw liefde, en ben
zeker dat gij mij in uw gebeden zult indachtig zijn,
Ik ook zal U niet vergeten. Vaarwel!

H. Jozef, voorbeeld en beschermer der minnaars
van Jezus' H. Hart, bid voor ons!

100 d. afl. eens per dag.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.

De familiën VANDECATSEYE en
HAGEMAN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.