

Heer, uw wil geschiede.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

**Marie-Prudence VANDECATSEYE**

weduwe van de Heer

François Destercke

geboren te Everbeek op 24 november 1880 en overleden in de St Franciscuskliniek te Oprakel, op 28 november 1974, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Deze dierbare afgestorvene was oprecht een voorbeeldige vrouw, die eenvoudig door het leven ging. Naar God ging ze met haar geloof, naar de haren met haar hart, naar allen met haar minzaamheid en naastenliefde.

Wij danken U, God, voor deze moeder en weten dat zij uw eeuwige vrede is ingegaan, een vrede die zij hier op aarde reeds heeft waar gemaakt omdat zij geleefd heeft in liefde, rechtvaardigheid en eenvoud, zich zelf nooit gezocht heeft maar zich heeft weggeschonken aan de haren.

Mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, leeft samen verder in geloof, liefde en overeenkomst. Eert mijn nagedachtenis door te leven zoals ik u heb voorgedaan en bidt voor mij

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.

.....  
Druk. Vw A. Modde

De families

VANDECATSEYE, DESTERCCKE,  
ROELANDT en BOUSSON

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.