

Rijk in deugd en verdiensten ontsliep ze in de Heer.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Martha VANDECATSEYE**

echtgenote van Mijnheer  
**François DECLERCQ**

geboren te Everbeek op 20 november 1893 en er godvruchtig overleden op 23 augustus 1969, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

Met een slepende ziekte en langdurige blindheid, kwam een eind aan het leven van deze goede moeder.

God had haar bedeed met een schone en vrome ziel. Ze was genegen en altijd bereid haar evenaaste dienst te bewijzen. Ook haar kennissen en geburen waren bekommerd om haar, en betreuren haar heengaan. Gelukkig wie de werken van liefde weet te beoefenen. De Heer en meester van alles, zal hem ter hulp komen in de kwade dagen.

Mijn beminde echtgenoot en mijn geliefden, veel last hebt gij met mij gehad. Ik dank U voor wat gij hebt gedaan; God zal U terugschikken wat ik niet kan. Weest niet bedroefd, want nu heb ik het ware leven gevonden. Van hierboven bid ik voor U.

Mijn geburen en vrienden, ook U vraag ik het laatste nog, vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VANDECATSEYE, ROELANDT, DECLERCQ en CORDIER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw en danken U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.