

Maria eren is zich schatten bereiden voor den Hemel.
(H. Rich. St Laur)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RICHARD VANDECATSEYE

echtgenoot van Mevrouw

Florine Vandecatseye

Oud-Strijder 1814-1918.

**Vereerd met de Herinnerings- en Overwin-
ningsmedaille.**

geboren te Everbeek, de 1 November 1891 en
overleden in de kliniek te Opbrakel den 19
Mei 1955, voorzien van de HH. Sacramenten
en van de Pauselijke Zegen «in articulo mortis»

Alweer heeft een van onze dappere strijdmak-
kers ons verlaten daarom zijn wij in rouw en
droefheid.

Steeds onversaagd in het gevaar aan de Yzer-
boorden, bleef hij moedig in de strijd om het be-
staan, zich noch last noch moeite sparende om in
het onderhuid van zijn schoon gezin te voorzien.
Hij wist zich door zijn arbeid een behoorlijke
welstand te verzekeren, zo zag hij zijn werk be-
kroond.

De Heer beproefde hem gelijk het goud beproefd
wordt door het vuur, maar de hevige smarten die
hij te verduren had deden zijn betrouwen op den
Heer niet wankelen. Hij deelde zijn lijden met
zijn Meester en Zijn H. Moeder en onderwierp
zich volkomen aan Gods H. Wil.

Beminde Echtgenote, samen zijn wij door het
leven gegaan, gij waart steeds aan mijn zijde om
mij te helpen en bij te staan. Heb dank voor uw

tedere zorgen en uw onwankelbare en ongeveins-
de liefde. Beminde Kinderen en Kleinkinderen
die mij zo diep genegen waart, wilt mij steeds
indachtig zijn in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 qu. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

De familiën

**VANDECATSEYE, ROELANDT,
VANDECATSEYE en LABEAU**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.