

«Nu geef ik mijn ziel in Uw handen,
Gij zijt mijn Meester en mijn God».

+

Bid voor de zielerust van de Heer

Albert, Oscar VAN DE CATSYE

echtgenoot van Mevrouw

Anna, Anaïs De Wolf,

geboren te Nederbrakel op 23 november
1906 en thuis godvruchtig overleden
op 15 september 1988, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

—

Heer, onze God, in dit uur bidden we
tot U voor deze mens die ons ontvallen
is. Wij brengen hem voor U, zoals hij
was in leven en sterven.

Zoals het leven van elke mens, kende
ook hij goede en kwade dagen, vreugde
en pijn gingen aan zijn leven niet voorbij.

Wees dan barmhartig voor hem zoals voor
ons allen, Gij wilt dat geen enkel mens
verloren gaat die in U gelooft.

Vergeef hem wat hem nog in de weg
staat voor eeuwig heil, opdat ook hij
moge deelgenoot worden aan Uw eeuwi-
ge heerlijkheid.

Gun aan hen die thans treuren om een
pijnlijk heengaan, dat zij getroost worden
door heilzaam geloof in eeuwig leven.

Door gebed alleen vinden we troost en
moed om weer verder te leven, niet in
wanhoop maar met de zekerheid dat we
eens terug verenigd kunnen blijven met
hem die ons nu verliet.

Bemide echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, zoveel liefde hebben we met
elkaar gedeeld, geef me voort uw bede
en moge God U bewaren en zegenen.

Dierbare familie en vrienden, dank voor
uw hulp en steun, vooral dank om uw
genegenheid.

Blijft één in gebed.

Voor uw blijken van deelneming in hun
rouw, danken U de families

Van De Catsye, De Wolf, Maes,
Malaise,

Rouwleiding : « Raoul », Brakel
Drukk. Devleeschouwer, Brakel