



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Luc VAN de CATSYE

echtgenoot van mevrouw
Monique VAN EYNDE

geboren te Sint-Niklaas op 6 november 1946
en er overleden op 5 december 2001,
gesterkt door het Sacrament der Zieken.



De families

VAN de CATSYE, VAN EYNDE,
RAEMDONCK en VAN den BRANDEN
danken U oprecht voor uw medeleven
en uw gebed.

Een mens is van ons heengegaan,
een mens die van ons hield
en van wie wij hebben gehouden.
Wij mochten delen in zijn goedheid,
zijn liefde, zijn genegenheid,
zijn bezorgdheid om ons en
zijn bereidheid voor anderen.
Met een kwinkslag en een lach
verdreef hij de zwaarmoedigheid
en bracht gezelligheid
bij hen die hem omringden.
Moge de Heer zijn leven aanvaarden,
hem opnemen in zijn heerlijkheid
en ons de moed en de kracht geven
om in zijn geest verder te leven.

