

Wat staat gij naar de hemel te zien? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan. Hand. 1:11.

†

Tot vrome en liefdevolle gedachtenis aan

**MEVROUW**

**Marie Romanie Orpha Van de Catsye**

**echtgenote van de Heer PETRUS OSTE**

geboren te Nederbrakel op 4 januari 1905 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen op 15 mei 1985, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Apostolische zegen.

Op de vooravond van O.L. Heer Hemelvaart is onze moeder het eeuwige leven bij de Hemelse Vader binnengegaan. Tijdens haar gehele leven heeft zij zich op deze ontmoeting voorbereid. Als huismoeder heeft zij liefdevol haar taak vervuld. Als gelovige heeft zij mensen geholpen waar zij kon en vooral heeft zij zich ingezet om haar eigen ouders te helpen zoveel zij kon. Immers toen haar 94-jarige moeder hulpbehoevend geworden was, zag zij de mogelijkheid om naast haar eigen gezin ook de zorg voor haar moeder erbij te nemen ook al moest zij daarvoor verplaatsing maken naar haar geboortedorp.

Gelovig en vroom als zij was, kwam zij regelmatig naar de kerk waar zij de kracht vond om als gelovige te leven en zolang als haar gezondheid het toeliet gaf zij een voorbeeld aan allen door haar aanwezigheid en aktief

meebidden in de kerk. De laatste dagen van haar leven thuis had zij eraan gehouden de ontmoeting met de Heer voor te bereiden. Aandachtig en vroom volgde zij de handelingen van de ziekenzalving en bad zij samen met de huisgenoten de verschillende gebeden mee. Zij was gereed.

Wij mogen de Heer dankbaar zijn voor die goede moeder die ons heeft voorgeleefd, wat zijzelf geloofde.

Dierbare echtgenoot, 55 jaar hebben wij samen geleefd in trouw aan elkaar en in geloof aan de Heer. Mijn afscheid zal u wel hard vallen, maar wij geloven en vertrouwen dat wij eens samen zullen verenigd zijn bij de Heer. Dank u voor uw liefdevolle zorgen en bid voor mij.

Beminde kinderen en kleinkinderen, voor uw nabijheid en uw nooit aflatende zorgen vooral dan de laatste dagen van mijn leven, dank ik u tenzeerste. Denk aan het voorbeeld van gelovig leven en aktieve inzet dat ik u gegeven heb. Blijf vader nabij, help hem en laat de genegenheid u en mij samen houden tot op de dag dat ook gij de Heer zult ontmoeten.

De families VAN DE CATSYE, OSTE,  
MAES en VAN OUDENHOVE,

danken u voor uw geïovig gebed en uw  
blijken van kristelijke deelneming.

---

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90