

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, zegt de Heer,
wie in mij gelooft — ook al is hij gestorven
— zal leven in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

OMER VAN DE CATSIJE

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE WATTEZ

geboren te Nederbrakel op 4 november 1903
en godvruchtig overleden te Brakel
in de St.-Franciscuskliniek, op 7 februari 1978,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Het leven van elke mens ligt in Gods hand.
Op een dag, door God zelf bepaald, is deze
overledene tot God geroepen.

Alhoewel elkeen weet dat niets op aarde
duurzaam is, dat alle geluk van deze wereld
spoedig verdwijnt, toch blijft de dood voor de
geliefden pijnlijk. Voor hen echter die in Gods
liefde en barmhartigheid geloven, bestaat er
ook hoop en vertrouwen, want voor hen is de
dood maar een overgang naar een beter leven,
naar het ware geluk.

Beste echtgenote, kinderen en familieleden,
stelt al uw hoop op God en gedenkt mij in uw
gebeden.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families VAN DE CATSIJE, MAES, WATTEZ
en DESMAEL,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.**

Drukk. L. De Ruyver - Brakel