

Mijn vader, hij was rechtvaardigheid.  
Hij had de zware last op zich geladen  
een eerlijk mens te zijn  
in woord en daad.

(M. Gijsen)



**Dankbaar aandenken en uitnodiging tot gebed  
voor de Heer**

## **Petrus VANDECATSIJE**

echtgenoot van Mevrouw

**Georgette DE VLEESCHAUWER,**

geboren te Nederbrakel op 16 maart 1914  
en kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 16 november 1978,  
gesterkt door de Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

In de herfstmaand november worden de grote gedenkdagen gevierd van onze dierbare afgestorvenen. Op 9 november l.l. ging nog een goede en trouwe buur van ons heen. Zo staan we één voor één voor U Heer. In alle ongelijkheid van ons aards bestaan zijn wij daarin gelijk : dat allen moeten sterven. Dat wij allemaal zonder uw barmhartige liefde verloren zouden gaan.

Niemand kan Gods plannen doorgronden ; niet gebroken maar met onderworpen hart zeggen wij : Heer, Gij hebt hem ons ontnomen toen wij hem nog zo nodig meenden te

hebben voor ons geluk en welzijn, doch Uw wil geschiede. Nu zijt gij onze hoop en steun. Uw Voorzienigheid geleide ons langs veilige wegen, want vader is er niet meer om ons voor te lichten en te beschermen.

Een goed en plichtbewust man is wat vroegtijdig van ons heengegaan. Als echtgenoot en vader, als buurman en werkgezel, waren eerlijkheid, werkzaamheid en zorg een voorbeeld en deugd van hem. Zijn gehele leven verliep in eenvoud, in getrouwe dienst van God en zijn medemensen, die hij hulpvaardig zijn goede diensten heeft aangeboden. Als een man van geloof heeft hij zware beproevingen doorgemaakt en zijn langdurige ziekte aanvaard als een voorbereiding op een zalige dood.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, allen mijn oprechte dank voor uw liefdevolle zorgen, uw genegenheid en toewijding. Deze hebben het mij mogelijk gemaakt steeds hoopvol en moedig iedere dag te beginnen. Gedenkt mij in uw gebeden.

De families VANDECATSIJE,  
DE VLEESCHAUWER, LAMBERT, DECUBBER,  
**danken U oprecht voor uw bliken van  
kristelijke deelneming.**

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel