

Het is een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden zouden ontslagen worden.

(Dagel. Mis der overl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Xaveer VAN DE CATSYE

echtgenoot van Adèle MAES

Geboren te Oubraker de 28 Februari 1886 en  
in de Heer ontslapen te Nederbraker  
de 14 Februari 1954.

Voorzien van de H.H. Sacr. der stervenden.

De vreugde van ons hart is verdwenen, onze blijdschap is in droefheid overgegaan, want onze dierbare vader werd ons ontnomen. (Laus. Jer.)

De kinderen denken altijd met eerbied terug aan vader, omdat zij beseffen hoeveel zij hem verschuldigd zijn, omdat zij weten dat hij voor hen zijn leven offerde.

Deze dierbare overledene deed voor zijn gezin al wat hij kon : gedurende lange jaren droeg hij de zware last van de uitputtende arbeid in de donkere koolmijn, altijd was hij vol zorg voor zijn gezin.

De levenslast, de beproeving en het lijden, met verduldigheid en edelmoedigheid gedragen, wordt een bron van verdiensten bij O.L. Heer : de Heer is immers barmhartig en bij Hem is overvloedige verlossing.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen, vaart allen wel en tot weerziens. Gaarne had ik nog menige jaren in uw deugddoend midden gebleven maar O.L. Heer heeft er anders over beslist. Onderwerpen wij ons aan Gods H. Wil. Vergeet mij echter niet maar gedenkt mij in uw gebeden. Blijft kristelijk, blijft verenigd onder elkander.

Dierbare kinderen, draagt zorg voor moeder en houdt haar in eer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De 4 akten a.u.b.



Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank ;

Mevrouw Adèle MAES ;  
Heer Ghislain VAN DE CATSYE ;  
Heer Marcel VAN DE CATSYE ;  
Heer en Mevrouw Michel KINDT-VAN  
DE CATSYE en zoon Eddy ;  
De familiën VAN DE CATSYE, MAES  
WAUTERS en LAMBERT ;