

"Daarom vertrouwd ik vast, dat Hij die het goede werk in U heeft aangevangen, het zal voltooid tot op de Dag van Christus Jezus". (St. Paulus)

†

Met liefde en dank denken we biddend aan

mevrouw

Clara Van De Catsyne

echtgenote van de heer

GEORGES TUYPENS

geboren te Defthinge op 17 maart 1904 en zacht in de Heer ontslapen te Ronse op 9 juni 1973. Gesterkt door de HH. Sacramenten. Lid van de christen Bond voor gepensioneerden.

Heer, wij danken u voor het leven van deze moeder, die hare kinderen christelijk, teder en toegewijd heeft leren leven. Door haar jarenlange ziek-zijn heeft ze de tijd niet gekregen om schoon uit te bouwen wat ze zo edelmoedig en nauwgezet begonnen was. Ze was diep-aanvoelende persoonlijkheid, die begreep wat haar echtgenoot en kinderen nodig hadden, en nooit en voor geen enkel uitzondering maakte.

Heer, we danken u voor het sterke voorbeeld van deze vrouw, die zich zelf niet zocht, en zelfs in de lange ziekte, geen enkel vraag stelde, maar moedig verder leefde in volle overgave. Door woord en daad heeft ze getracht de vreugde te schenken en liefde en geduld te zijn voor groot en klein.

Als christenmens, heeft ze eerlijk getracht de onschatbare waarde van geloof en overtuiging mee te geven. Daar zal ze verder leven in het leven van haar stille omgeving, waar iedereen haar heeft zien werken, verduidelijk lijden, eenvoudig bidden, nog steeds met de glimlach over de trekken van pijn en ellende.

Dit afscheid wordt een nieuw samenzijn, door gebed in dank en bereidwilligheid, om moeders voorbeeld verder door te geven, zoals zij dit altijd heeft gewild.

Dierbare echtgenoot, ik dank u hartelijk om uwe liefde en trouw, die zoveel steun en moed hebben gegeven in de drukke dagen van ons huiselijk leven en niet min in de eenzame dagen van lijden. Blijven we één tot het eeuwig weerzien bij de Heer. Door ons gebed, door de verdiensten van ons levenswerk, blijven we één. De Heer geve u kracht en troost om dit afscheid te aanvaarden en te verwerken.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, ons offer in werk en gebed is ruimschoots beloond geweest door uw rijke offervaardigheid, en genegenheid, het beste wat ge ons kondet geven. Blijft één en goed voor vader. Mocht ik weldra in de hemel u vergoeden voor uw geschonken toewijding. Blijft trouw aan wat moeder u heeft voorgeleefd. Bidt veel voor mij. De Heer geve u allen het stille levensgeluk dat wij mochten ervaren, en moge ons één-zijn sterk blijven door gebed en leven.

Beste bloedverwanten, vrienden en verpleegsters, dank om al de attenties die zoveel hebben gesterkt en gezalft, schenkt me verder uw vriendschap in gebed en genegenheid voor hen die blijven.

H. Ursmarus, mijn toevlucht in de drukke aardse dagen, wees nu mijn voorspreker bij de Heer.

De families

VAN DE CATSYNE, TUYPENS,

DE TANDT, MONNIER

danken u voor uw gebeden en blijken van deelneming hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Defthinge