



In gebed verenigen wij ons met de Verrezen

Christus, moge Hij genadig zijn voor
mevrouw

Clementine Van de Catsijne

weduwe van de heer

Victor pols

Tot dit leven werd ze geboren te Deftinge op 19 april 1881 en er op 22 december 1970 heeft de Heer haar haastig opgenomen in het nieuwe leven van de goddelijke heerlijkheid.

Een sterke moeder is van ons heengegaan. Eenvoudig en stil wees ze ons de weg waar we allen verwacht worden. Ze kwam nooit in het nieuws. God had voor haar de verdienstelijke en nederige taak van huismoeder en harde werkster voorzien. Ze aanvaardde alles wat Hij van haar verlangde, leed en zorg, schone en harde dagen. Haar lichaam was versleten en boog onder de last van ouderdom en schoon-gepresteerde werk. Hare paternoster was versleten van 't bidden voor iedereen. Hare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen haar moeten missen en zullen toch hare aanwezigheid verder aanvoelen. We treuren, maar we hebben de belofte van de verrezen Heer. Met vader is ze nu terug samen in een leven waarover wij slechts kunnen dromen. Moeder bid gij voor ons.

Wij danken u om uwe liefde, om uwe goedheid en om uw trouw aan 't beste in elk van uw kinderen.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank om de genegenheid en de toewijding die ge me hebt bezorgd in de dagen dat ik graag aan het werk was, maar ook op die momenten dat uw aanwezigheid me mijn eenzaamheid deed vergeten. De Heer zegene en beware u in die familiegeest die we altijd hebben gekend.

Familieleden en vrienden, vaartwel en moge onze vriendschapbanden steviger worden door ons wederzijds bidden.

Ze ruste in vrede.

De families

Van De Catsijne, Pols,
Droesbeke en Laye

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge