

Ten Paradijze geleiden U de Engelen!

Lit. Ov.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Coleta Van de Catsijne

Weduwe van Mijnheer

Evarist Seghers

Geboren te Nederbrakel, de 22 Juli 1866,
en er godvruchtig overleden de 28 Dec. 1950.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara,
de 3-de Orde en andere godvruchtige genootschappen.

Afkomstig van een vrome en kristelijke
haard, was zij steeds de godvrezende vrouw
gebleven, die aan iedereen het voorbeeld
gaf van een diep godvruchtig leven door
haar geest van gebed: de paternoster bid-
dende aan haar vingers, de H. Communie
ter gelegenheid van de verschillende grote
Hoogdagen in haar nederig huisje was haar
reinste vreugde en haar grootste troost.
Geen wonder dat O. L. Heer haar zo mild
zegende met de erekroon van den hogen
ouderdom, welke alleen gevonden wordt
op de weg der godvrezendheid. Zonder
twijfel geniet zij ook nu reeds de eeuwige
vreugde des hemels.

Dierbare familieleden, vrienden en ken-
nissen, ik dank U allen voor uw genegen-
heid. Gij vooral, goede Marie, die mij zo
edelmoedig hebt verzorgd, U dank ik in

't bijzonder en God zal 't U lonen. Toont
mij nu verder uw genegenheid met veel
voor mij te bidden. Vaart allen wel en tot
weerziens bij O. L. Heer.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (7 j. afl.)
De 4 akten voor de overledene a. u b.

Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën SEGHERS en VAN DE
CATSIJNE.
