

*De Heer gaf. De Heer nam. De Naam des Heren
weze altijd en overal gezegend. (Tob.)*



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIA-GHISLENA VAN DE CATSYNE

echtgenote van Mijnheer

GEORGES DE STERCKE

*geboren te Destinge, de 24 November 1898, en
godvruchtig overleden te Everbeek, de 7 Decem-
ber 1951, gesterkt door al de genademiddelen
onzer Moeder de H.Kerk.*

Heer. al wie U dient is zeker, dat, als hij beproefd is geworden, gedurende zijn leven, hij zal gekroond worden erna, als hij in verdrukking geweest is, hij zal verlost worden al is hij gestraft geworden misschien, hij zal barmhartigheid verwerven, want gij verheugt U niet in onze kwellingen: maar na het onweder geeft gij kalmte, na tranen en zuchten overlaadt gij ons met vreugde! (Tob. III-21, 22)

De verdulde mens is beter dan de dappere, en wie zichzelf beheerst, is beter dan wie steden verover! (Spreuken XVI, 33.)

Teerbemide echtgenoot en Kinderen, vaart wel! vertroost u! Bedroeft u niet zoals zij die geen hoop hebben!. (Act.) — De dag zal komen, waarop de Heer u zal belonen voor al uw lange zorgen, en waarop Hij ons allen zal verenigen om te samen voor eeuwig gelukkig te zijn! (H. Aug.) — Na goed geweest te zijn toen ik op aarde was, weest goed voor mij ook nu ik in de eeuwigheid ben: na mijn lichaam bezorgd te hebben, weest vooral mijn ziel indachtig in uw Gebeden!

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust!
(7 j. en 7 maal 40 d. afl.)



De Families Van De Catsyne;

De Stercke;

Cools;

Pieteraerens;

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestor-
vene,

DANKEN U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek