

Komt allen tot Mij die belast en beladen zijn,
en ik zal U verkwikken.

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Maria, Leonie VAN DE CATSYNE

weduwe van de Heer
CHARLES D'HOSE

geboren te Delftinge, op 3 juni 1905 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Opbrakel-Brakel, op 30 juli 1978, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **VAN DE CATSYNE, D'HOSE,**
COOLS en FAINGNAERT,

danken U van harte voor uw blijken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Ons moeder zal wel dikwijls het doodsbeeldken gelezen hebben van haar duurzame echtgenoot, die op 39-jarige leeftijd de zorg voor de drie kleintjes aan haar moest overlaten : « ...Beminde echtgenote, zwaar is de beproeving die U treft doch wil met christene onderwerping dit offer brengen op het verdienstvol altaar van het lijden... » en dan kwam er die oorlog met zijn onvoorziene zorgen... niets was haar te veel om met de grenzeloze liefde van haar getroffen moederhart alles te worden voor haar kinderen, die op hun beurt al het mogelijke hebben gedaan... tot het geluk van hun zo diepbedroefde moeder, zoals het hun vader ook wenste in het jaar 1939.

Na de beste krachten gegeven te hebben aan haar jong gezin kwam na enige jaren ook die ondermijning van haar gezondheid, zodat haar enige klacht was niet meer zoveel te kunnen doen voor de anderen. Wanneer dan de werkkraft verminderde, vermeerderde haar intens gebedsleven, want het was haar grootste verlangen iedere hoogdag O. L. Heer in haar nette woning te mogen ontvangen, bij wie ze dan weldra ook de kracht vond, zonder klagen de weg van het Kruis te volgen.

Mijn dankbare kinderen, kleinkinderen, familieleden, geburen, dokters en verplegend personeel van de kliniek te Brakel, was ik de laatste jaren te onbeholpen om U mijn dankbaarheid te tonen, voor al wat GJH voor mij deed, dag en nacht, mag ik U nu vragen voor mij te bidden in dit laatste samenzijn in onze parochiekerk en het verder niet te laten in Uw persoonlijke gebeden en tijdens de Zondagmis, opdat ik U zo gauw mogelijk moge vergoeden door mijn voorspraak bij « ONZE VADER, die in de hemelen is ».

Hij heeft mij zo dikwijls de kracht gegeven om te bidden : « Uw wil geschiede ». Mocht Hij nu ook uw verdere steun en troost wezen in al uw verdere levensdagen.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.