

O Maria, ik heb me steeds aan U als aan mijn
Koningin toegewijd; toon mij nu dat Gij mijn
Moeder zijt. H. BERN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Marie-Renilde VAN DE CATSIJNE

echtgenoot van

Richard VAN DER LINDEN

geboren te St. Maria-Oudenhove,
den 30 September 1865 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel, den 16 Mei 1945, gezalft
met het H. Oliesel.

Die den Heer vreest, moet den dood niet vree-
zen, want hij is de overgang tot een beter leven.

Eccl.

Gelukkig en zalig is de mensch die gedurig de
eeuwigheid voor oogen heeft en zich alle dagen
voorbereidt om goed te sterven. Daarom, als het
morgen komt, denkt dat ge niet zeker zijt tot den
avond nog te leven, want, zegt de Heer, ik zal
komen als een dief in den nacht en gij zult niet
weten om wat uur ik komen zal.

Zij was voor ons een voorbeeld van levend
Geloof en van vurige Liefde voor Godsdiens en
Kerk, van plicht en moederliefde die zich ten beste
heeft gegeven, zich opgeofferd heeft voor degenen
die ze lief had.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, mijn heen-
gaan zal ongetwijfeld U in diepen rouw dompelen,
doch troost U: is het scheiden nu lastig, eenmaal
komt er toch een gelukkige dag dat wij U, Jezus,
ons leven en onze verrijzenis voor eeuwig te samen
zullen gelukkig zijn. De banden der liefde die ons
samenbinden mogen nu niet verlaauwen, maar
moeten versterkt worden in wederzijdsch gebed.
Vaart dan allen wel en tot weerziens bij God.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mijnheer Richard VAN DER LINDEN ;
Mijnheer René VAN DER LINDEN en Mevrouw, geboren

Marie DUSONG;

Mijnheer Richard VAN DER LINDEN ;

De Familien VAN DE CATSYNE, VAN DER LINDEN
en VAN DER MEULEN,

BEDANKEN.