

Geloofd zij Jezus-Christus ; Amen.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van de Heer

Richard Van De Catsyne

Weduwnaar van Mw **Marie-Thérèse De Tand**.

Geboren te Deftinge de 24 April 1869 en er godvruchtig overleden de 16 April 1953, versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

De angelusklok luidt....

De vrome landman heft op zijn akker de garven ten Hemel en voert ze dan naar zijn schuren.....

O. L. Heer haalt Zijn oogst binnen : de landman wordt geheven... 'Kom, gezegende van Mijn Vader,

Een goede brave man is heengegaan. De Heer had hem begaafd met rijke gaven van geest en hart, een helder verstand, gepaard met een sterke wil. Zijn volkomen eerlijkheid verwierven hem groot vertrouwen, diepe genegenheid en warme vriendschap aan wie met hem omging.

De wijsheid is bij bejaarde mensen te vinden, de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven.

Zijn nakomelingen eerden hem en noemden hem gelukkig. Hij is een ware vader, waardig in de gedachtenis der rechtvaardigen voort te leven.

Beminde kinderen, kleinkinderen en verwanten, gedenkt steeds de liefde die ik u toedroeg en de zorg die ik voor u had. Blijft mij steeds indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Uitg. G. De Croo, Koster, Deftinge.



De familiën VAN DE CATSYNE, DE TAND, DROES-
BEKE en MISEREZ,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.