

*O die het nog gegeven is
uw Moeder te bewaren,
gij weet nog niet wat Moeder is :
God moge u Moeder sparen ! (P.R.)*



Met liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan

M E V R O U W
SYLVIE VAN DE CATSYNE

*weduwe van de Heer
LUCIEN COUVREUR,*

geboren te Deftinge op 26 april 1912
en godvruchtig overleden in de
Sint Franciscus Kliniek te Oubraken
op 29 april 1987,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

De families

*VAN DE CATSYNE, COUVREUR,
COOLS en LABIE*

*danken U voor de bliken van kristelijk
medeleven, uw gebed en aanwezigheid.*

Begraaf. Collier-De Taeye, Karkoolstr 2, Moerbeke, (054) 41 35 00

De treffenste getuigenis, die men van
haar toewijding kan geven, is wel die
spontane kreet van haar geliefde zoon :
"O ! wij zijn ons mama kwijt !"

De dierbare afgestorvene was een voor-
beeldige echtgenote en moeder, waardig
eeuwig in 't geheugen der goeden te leven.

In haar eenvoudig en vast geloof heeft
zij met geduld en onderwerping aan Gods
Wil, haar ziekte aanvaard. Zij stelde haar
vertrouwen op O.L.Vrouw, daarom ook
zal haar de deur van de hemel geopend
worden.

Geliefde kinderen en kleinkind, geen
treurnis noch tranen : moeder is na zo-
veel jaren scheiding bij vader gegaan in
de hemel ! Mijn zegen en mijn dank,
omdat gij zo liefdevol mijn levenslast
hebt verlicht.

*... Maar wilt ge, als Moeder henegaat,
ze nog met liefde lonen :
laat dan haar beeld bij raad en daad
u in de geest steeds wonen.*

*Wil dan uw leven in de lijn
van Moeders leven richten,
en blijf u aan de stillen schijn
van hare deugden stichten (P.R.)*

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke, (054) 41 28 66