

O heilig Kruis, hoopvol rust ik in uw schaduw.

+

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL
VAN MEJUFFER

Amandine VAN DE CAUTER

dochter van wijlen

CYRIEL & ANGELICA NACHTERGAELE

Lid van de Derde Orde - Jubilarisse van de
Congregatie van O.L.Vrouw - Lid van de Bond
van het H. Hart en van alle godvruchtige ge-
nootschappen der parochie.

*Geboren te Zingem, de 23 juni 1873 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde, de 30 januari
1955. Gesterkt door de Genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.*

Een leven in stille eenvoud kwam tot een za-
lig einde.

Ongeveinsd, rechtzinnig van hart wandelde zij
in de wegen van vrede en gerechtigheid. Vooral
droeg zij in zich een overtuigd geloof, een on-
wrikbare hoop en betrouwen op Gods goedheid
en een sterke liefde, waaruit haar godvruchtig
leven was gegroeid.

In de beproevingen en het lijden heeft zij
haar oog gericht op Hem die ons eens het hoog-
ste voorbeeld gaf. De dood had voor haar zijn
verschrikking afgelegd, hij betekende een ingaan
in de blijvende vreugde.

Een kind van Maria zal niet verloren gaan.

O Maria, mijn goede Moeder, op U heb ik
altijd mijn betrouwen gesteld. Toon dat Gij
mijn Moeder zijt.

Beste Broeder, dierbare Zuster, Familieleden,
ik dank U voor de zorgen waarmede gij mij
omringd hebt. Blijft mij allen indachtig in uw
gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.



UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOSTBA-
RE HULP VOOR ONZE WELBEMIN-
DE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

De Familiën

VAN DE CAUTER & NACHTERGAELE.