

Zalig de doden die in de Heer sterven.

†

Ter zalige gedachtenis van Mevrouw

MARIA VAN DE CAUTER

echtgenote van de Heer

GEORGES POLET

*geboren te Petegem, op 30 april 1903 en
godvruchtig overleden te Schorisse op 10
februari 1966, gesterkt door de Genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.*

Erelid van de H. Hartbond.

Lid van de Boerinnengilde.

—

Moeders heengaan slaat een diepe wonde in ons hart ; met haar verdwijnt veel huiselijk geluk en stille vreugde. Ofschoon de ziekte langzaam haar gestel ondermijnde en verzwakte, scheen haar heengaan toch nog zo plotseling. Wij zien haar nog steeds bij ons in onze gedachten en onze verbeelding : de waakzame en bezorgde echtgenote ; de goede moeder aan wie niets ontgaat van wat in haar gezin omgaat ; de meevoelende met alle lief en leed, stil gedragen in het hart ; de werkzame die zichzelf niet spaart voor

haar dierbaren ; bovenal de diep-christelijke moeder, die haar kinderen als kostbaar erfdeel een christelijke opvoeding en overtuiging meegaf.

Thans bidden wij met de Kerk : „ Ten paradijze geleiden U de engelen ” tot bij de Vader, om er eeuwig te delen in Zijn glorie.

Beminde echtgenoot, ons scheiden zal U het zwaarst vallen. Altijd zijt ge zo goed geweest voor mij. Dank God voor al de jaren die wij samen in wel en wee hebben doorgemaakt en sterk U bij de gedachte aan onze eeuwige vereniging.

Dierbare kinderen, nog blijf ik over U allen waken en Gods beste zegen afsmeken over uw toekomst. Blijft in liefde rond vader verenigd.

Vergeet mij niet in uw gebeden en in het H. Misoffer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

*Uw deelneming in het verlies
van haar die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost, en
uw gebed was een kostbare
hulp voor onze overledene.*

Wij danken U daarvoor van harte.

De families VAN DE CAUTER, VAN DEN HOVE, POLET en VAN DE WIELE.