

De Heer is geboren voor alle volken !

†

TOT NAGEDACHTENIS AAN
MEVROUW

**Prudence, Clara
VAN DE FONTEYNE**

weduwe van wijlen de Heer
MARCEL DE CLERCQ

geboren te St.-Blasius-Boekel, op 10 april 1909 en godvruchtig overleden te Oudenaarde in het O. L. Vrouw ziekenhuis, op 25 december 1981, gesterkt door het sakrament der ziekenzalving.

De families **VAN DE FONTEYNE, MERCIERS, DE CLERCQ** en **KINDT**,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en **DANKEN U**.

Op kerstdag, de dag dat wij de geboorte van Jezus vieren, is Clara ter ziele gegaan. Als christenmens kunnen wij de sterfdag van een christenmens aanzien als de geboortedag voor het eeuwig leven. De Heer Jezus is immers geboren tot het sterfelijk leven opdat wij tot het eeuwig leven zouden kunnen geboren worden na dit sterfelijk leven.

De dierbare overledene woonde nu sinds een goed jaar alleen — maar toch niet eenzaam : omringd door haar kinderen — nadat haar geliefde echtgenoot Marcel was overleden. Nog maar enkele weken geleden was zij aanwezig op het eerste jaargetijde van haar man. Niets liet een zo vlug afscheid van ons vermoeden.

Moge Clara de eeuwige kerstvreugde deelachtig worden samen met haar echtgenoot die zij verleden jaar zo dikwijls in zijn langdurige ziekte met barmhartige goedheid heeft bezocht. Dit wensen wij en daarvoor bidden wij.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw kinderlijke liefde en voor alles wat ge voor mij hebt gedaan.

Aan allen vaartwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis in de eeuwige kerstvreugde

Begr. E. VAN ASBROECK, S.M.O.