

Kom hier bij me, hou me vast
En vraag niet wat ik voel
Woorden zeggen veel te vaak
Wat ik niet bedoel

Aandenken aan

Mevrouw

Elisabeth VAN DE GUCHT

Echtgenote van Eduard De Bolle

Geboren te Ternat op 5 april 1915 en
godvruchtig overleden te Asse in de
H. Hartkliniek op 22 december 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten.

De families VAN DE GUCHT, DE BOLLE,
NEVENS en DE MOSSÉNAU

danken u voor uw medeleven.

Haar gedachten dwalen af
Langs de wegen in haar hoofd
Naar het verleden naar een liefde
Waarin ze altijd heeft geloofd

Zij lacht nog net als vroeger
Ook al voelt ze zich wat slechter
Maar ze is van voor de oorlog
Dus ze heeft geleerd te vechten
Ze praat niet veel, ze denkt en drinkt
De tijd als dure wijn
Ze vraagt zich af hoe de wereld
Zonder haar zal zijn

En zo droomt ze door de dagen
Met de weemoed en ze wacht
Op de laatste lange nacht
En elk uur maakt haar jaren ouder
En naast haar zit de dood
Als een soort van stille troost
Met z'n armen om haar schouder

Het is te groot voor woorden
Dit gevoel is te groot
Het is te groot voor woorden
Wat ze voelt is te groot
De dood
Is te groot
Voor woorden

Stef Bos