

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

EMIEL VAN DE KAPELLE

echtgenoot van Mevrouw Germaine EECKHOUT

geboren te St.-Maria-Oudenhove, 18 oktober 1923 en godvruchtig overleden te Oprakel op 17 februari 1977, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Oud-Strijdersbond.

Vereremerkt met verscheidene eretekens '40-'45.

Veldwachter van St.-Maria-Oudenhove

« Heer God, gedenk Emiel en alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw Aanschijn.

En neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de Maagd Maria, de Moeder van uw Zoon, en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. »

Deze gebedswoorden zijn geen ijdele woorden, maar woorden volgeladen met geloof, die tevens de levensopdracht van een kristen weergeven : « neem ook ons op in uw liefde ». Om in die liefde opgenomen te worden moeten wij in ons leven met Kristus meegaan : « zalig die vrede brengen omwille van mijn naam; zalig die barmhartig zijn; zelfs zalig zijt gij wanneer men u beschimpt om mijnentwil : want groot is uw loon in de hemel. »

— De dierbare overledene heeft God gediend in zijn naaste : in zijn echtgenote en kinderen, in zijn moeder, en in zijn medeburgers waarover hij als vechtwachter zorgen moest.

— Wie Gods wet en recht erkent, kan zich ook door anderen doen eerbiedigen. Zo was hij door zijn medeburgers geacht en geëerbiedigd in zijn niet altijd gemakkelijk ambt.

— Dierbare echtgenote, beste kinderen, mijn goede moeder, wie zou een jaar geleden het aangedurfd hebben te denken dat 17 februari '77 de dag zou zijn dat ik door de Heer geroepen zou worden. Het is vlug gebeurd. Ik dank U voor de zorgen en de kommer rond mijn ziekbed. Gedenk uw vader in uw gezinsgebed en in uw wekelijkse zondagmis.

Al mijn vrienden van Sint-Maria-Oudenhove, in wiens vreugde, maar ook in wiens pijn en leed ik deelde, vraag ik even stil te zijn en bovenstaand gebed te bidden voor mij en voor uzelf.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

Mevrouw Marie-Germaine Eeckhout,

Jongheer William Van De Kapelle,

Mejuffer Gratiëne Van De Kapelle,

Mevrouw Evarist Van De Kapelle(†)-Van Cleemputte Vitaline,

De families Van De Kapelle, Van Cleemputte, Eeckhout en Maginet,

danken U van harte voor uw blijken van innige deelneming.

P. V.D.Bossche