

Dat de engelen U het Paradijs binnenleiden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie Sylvie VAN DE KEER

weduwe van Mijnheer

JOZEF VAN DROOGENBROECK

geboren te Vlierzele, de 3 augustus 1873 en zacht in de Heer ontslapen te Erpe, de 1 maart 1962, gesterkt door de toostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen in articulo mortis.

De vrees des Heren verblijdt het hart; zij verschaft vreugde en een lang leven; alwie de Heer vreest, zal op zijn sterfbed gezegend worden. Bewaart dus in u de vrees des Heren, ook in uw hoge jaren, en hoopt op Zijn barmhartigheid; dan zal uw beloning niet uitblijven. (Eccl. I en II)

Gedenk, o Heer, dat uw dienares die ons ontomen werd, sreeks de wegen der gerechtigheid heeft bewandeld; dat dus haar rustplaats in vrede zij, en haar woning in het hemels Sion.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, mijn tijd is gekomen. Graag zou ik nog wat in uw midden zijn gebleven, maar O.-L.-Heer heeft er anders over beschikt. Zijn Naam weze gezegend. Bidt allen voor mij, ik ook vergeet u niet.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

De familiën Van de Keer,
Van Droogenbroeck,
Braeckman en
De Boeck,

danken U van harte voor de blijken van deelneming in rouw en voor uw gebeden.

.....
Drukk. St-Maarten, Erpe