

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

†

Bid voor de ziel van

MEVROUW

**Florentina VAN DE KERCKHOVE**

weduwe van de Heer

**Ambrosius MAES**

geboren te Elst op 20 september 1895 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Ronse  
op 20 mei 1981, gesterkt door de H.H.  
Sacramenten der zieken.

Onze duurzame overledene heeft de last  
van haar langdurige ziekte met moed en  
geduld gedragen. Zij had de woorden van  
de Meester : « Die mij bemint, dat hij zijn  
kruis opneme en mij volge », niet alleen  
wonderwel begrepen, maar zij heeft die  
haar leven lang in werkelijkheid omgezet.

Lange dagen en droevige nachten heeft  
zij doorgebracht, de ziekte heeft stilaan  
al haar krachten ondermijnd. Met veel  
geduld verdroeg zij haar pijnen, zoals de  
Heer zijn kruis gedragen heeft. Ook met  
Hem zal ze nu zijn in eeuwigheid.

Teerbemide kinderen, kleinkinderen en  
familie, hebt dank voor uw genegenheid  
en uw liefde. Dat God er u voor lone,  
maar vergeet mij niet in uw gebeden, dan  
vinden wij elkander nog eens terug in  
't eeuwig geluk van de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

Jerome DEKENS - MAES, kinderen en  
kleinkinderen,

Mw Gilbert VAN DRIESSCHE (†) - MAES,  
kinderen en kleinkinderen,

De families VAN DE KERCKHOVE, DE  
RIDDER, MAES en DE VOS,

**danken voor uw kristelijke deelneming  
in rouw en gebed.**

---