

*Mijn lieve vrouw, beste kinderen en kleinkinderen,
wees immer groot van hart
een steun voor elkaar.
Nu bij de Vader in de hemel
zorg ik ook voor u allen.*



Aandenken aan de Heer

Germain VAN DE KERCKHOVE

echtgenoot van mevrouw Anny Van Haelter

Geboren te Velzeke op 5 september 1938
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 1 oktober 1998.

Gesterkt door de H. Sacramenten.

*De namis zal worden opgedragen in de parochiekerk
te Velzeke op zaterdag 24 oktober 1998 om 19 uur.*

*Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen danken
u voor uw blijven van deelneming in rouw en gebed.*

Germain, je wist dat we allen zielsveel van je hielden, daarom begrijpen we niet dat je zo wanhopig afscheid nam. Zoveel vragen en nooit een antwoord. Het valt ons moeilijk te aanvaarden wat er die dag in je omging. We missen je zo erg. Je was toch zo'n lieve man, steeds behulpzaam en altijd klaar om te helpen. Maar nu moet ik alleen door 't leven gaan met steun van onze kinderen.

Papa, je hebt ons zoveel gegeven,
'n zorgeloze jeugd, blije dagen.
Je was een lieve attente vader,
'n goeie peter voor je kleinkinderen,
kortom een vriend voor iedereen.

Pepe, we zijn nog klein, maar we hopen steeds uw leven te mogen navolgen met uw goed humeur en uw brede glimlach.

Zijn leven was vervuld met werken en zorgen voor zijn gezin, de welstand van zijn kroost lag hem het nauwst aan het hart en boven alles was hij een rechtschapen en eerlijk mens.

Rouwcentrum PORREZ - Zottegem Tel. (09) 364 54 64

