

Het is een heilige en heilige gedachte voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden zouden ontslagen worden. (Apoc.)



GEDENK IN UW GEBEDEN
de ZIEL van

Henri VAN DE KERCKHOVE

echtgenoot van BERTHA DE VOS

geboren te Nederbrakel, de 6 September 1898
en er godvruchtig overleden de 10 Juli 1952.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Wat is het leven van de mens hier op aarde nietig, vergankelijk en broos! Heden is de mens en morgen komt hij niet meer te voorschijn. O groot geheim der dood, hoe duidelijk leert gij ons dat alles ijdel is in deze wereld tenzij God te beminnen en Hem alleen te dienen. (Nav. Xe)

Ook het afsterven van deze dierbare overledene brengt ons dat in herinnering: hij was om zo te zeggen nog in de volle bloei van zijn leven en reeds lang was hij ziekelijk en invalied. Hij heeft dan ook veel geleden en doorstaan als opgeëiste in de oorlogsjaren, als mijnwerker bij het afmattende werk in de donkere en diepe ondergrond der aarde. Dit alles is niet zonder verdienste bij O.L. Heer, want de Kruisen van het leven verduidig met Jezus gedragen, worden hiernamaals honderdvoudig beloond.

De dierbare overledene was een eenvoudig en naarstig man, een goede vader die zijn leven veel had voor zijn gezin. Over de haardstee van dit beproefd gezin hangt dan ook een begrijpelijk diepe droefheid en smart, want hoe arm het huis waar vader verdwijnt.

Dierbare Echtgenote, beminde Kinderen en familieleden, ik laat U als wezen achter op aarde, maar ik vertrouw U toe aan de Goddelijke Voorzienigheid. Vergeet nooit wat vader voor U deed, blijft mij indachtig in uw gebeden, vooral des Zondags in de H. Mis. Weest gehecht aan God en zijn H. Kerk en ge zult door O.L. Heer gezegend worden. Vaart allen wel, leeft deugdzaam en tot weerziens in de hemel.

Heer geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten a,u,b.

Mevrouw Weduwe Henri VAN DE
KERCKHOVE-DE VOS;

Heer en Mevrouw Robert VAN DE
KERCKHOVE-GYSELINCK en kind
Linda;

De familiën VAN DE KERCKHOVE-
DE VOS, TASSINNON en VERBEKE;

Danken U van harte voor Uw welgemeende deelneming en gebeden.

Dr. Jos. De Vleeschouwer, Neerstr., Nederbr.