

Tussen gisteren en morgen, liggen Uw beloften, Heer...



GELOVIG AANDENKEN AAN

## Michel VANDEKERCKHOVE

Echtgenote van Gabriëlle DE BRUYCKER.

Geboren te Hulste op 4 februari 1918 en ons onverwacht ontvallen op 5 februari 1987, gezalfd met de Heilige Olie der Zieken.

Lid van het Kerkbureau,  
Bestuurslid der Ankervrienden,  
Bestuurslid Kon. Fanfare St.- Cecilia,  
Gepensioneerde N.M.V.B.

De namis zal opgedragen worden op donderdag 5 maart 1987 om 19.30 uur in de Ankerkerk.

Mevrouw Gabriëlle DE BRUYCKER,  
Walter en Marie-Rose MORTIER - VANDEKERCKHOVE,  
Raoul en Nelly VANDEKERCKHOVE - DE SCHAMPHELAERE,  
Hubert en Ingrid VANDEKERCKHOVE - VERBANCK,  
Georges en Francine VANDEKERCKHOVE - VAN DELSEN,  
Noël en Anne-Marie VANHAVERBEKE -  
VANDEKERCKHOVE,  
Willy en Ingrid VANDEKERCKHOVE - VERHOEVEN  
Albert en Martine VANDEKERCKHOVE - DE SMAELE,  
Rafaël en Lieve VANDEKERCKHOVE - DE BACKER

**zijn U zeer erkentelijk voor Uw kristelijke deelneming.**

Druk. De As, Heistraat 55, Oosterzele  
Begraf. J. Wanzele, Dorp, Oosterzele

Michel, in-goede Echtgenoot, hartelijke Vader en Grootvader, trouwe Vriend van iedereen, werkzame Christen in Kerkraad, Ankervriendengroep en Fanfare, waarom heb je ons nu en zo vlug verlaten?...

Bij wijze van spreken is dit wellicht het enige verdriet dat je ooit mensen hebt aangedaan... Je hart is stilgevallen omdat U het hebt laten opeisen door ieder mens en ieder bestuur dat op U beroep deed, U hebt Uw kwetsbaar hart gewoon prijs gegeven aan ons allen: Uw dierbaar Gezin, Uw Familie, Uw Ankerkerk, Uw Mutualiteit, Uw Fanfare, Uw ganse parochie.

Michel, we erkennen in U iemand naar Gods hart: trouw dienstbaar, écht gelovig, écht christen, dat is: volgeling, lieveling van Jezus, Uw en onze Heer en Meester; wij zijn U zo hartelijk dankbaar, midden ons enorme verdriet, om Uw brood-goed voorbeeld.

U moogt U Jezus' Woord aanmeten: U noem ik geen dienaar meer maar mijn Vriend, want Gij hebt Mijn vriendschap zo fijn en zo trouw aan mensen doorgegeven, zonder maat of tel.

Goede Gabriëlle, samen hebben wij onze kinderen op weg gezet om evenzo goed en trouw te zijn: U hebt voor hen steeds het haardvuur warm gehouden en het onthaal spontaan en hartelijk. De kinderen en de kleinkinderen waren steeds welkom!

Kinderen met Uw gezinnen, wilt U nu zorg dragen voor Moeder, die ik in ons gastvrije huis moet achterlaten? U zult het, dat weet ik zeker!

U zijt mijn levend testament: aan U zijn mijn goede werken toevertrouwd, gezin, familie, Kerk en parochie.

Achtbare familieleden, dank U om Uw trouwe genegenheid. Beste burens, dank U! Ankervrienden en andere besturen, waarin ik mijn hart en geloof heb gelegd, wilt U dat werk in die geest van vriendschap en samenwerking verder zetten? Het is op die manier zo goed voor onze mensen!

Heilige Gangulfus, patroon van onze parochie, Uw kerk ben ik trouw geweest, wil mij inleiden in Gods glorie. Amen.



Uw lichtend voorbeeld  
bewaren we dankbaar  
in ons hart