

De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept terug.



Dit weze een dankbaar aandenken
en een uitnodiging tot een vroom gebed
voor de Zielerust van

MEVROUW

Paula VAN DE KERCHOVE

echtgenote van de Heer Cesar DE VOS

geboren te Welden, de 21 december 1915 en na
een smartelijk ongeval overleden te Oudenaarde,
de 9 januari 1971.

Gezalfd met het H. Oliesel „in extremis”.

Lid van de godvruchtige genootschappen
der parochie.

Wij danken God dat Hij ons zulk een moeder
gaf. Zij was een moeder in de dagen van onze
hulpbehoevende jeugd, in tijden van voorspoed en
zorgen. Zij was en bleef onze moeder, door haar
geloof en gebed, door haar zorgzame bedrijvig-
heid, door haar zachte opgewektheid, door op-
rechte eenvoud en blijde ernst. Een moeder die
wij nog niet kunnen missen...

Zij hield van het leven als een goede gave
Gods. Daarom waren haar gezin, de kerk, de
geestelijkheid, het zangkoor en alles dat haar
leven omsloot, haar vreugde, maar ook haar heil-
igheid. Zij was de hoeksteen van haar huis. In
een onberispelijk, godsdienstig, Eucharistisch le-
ven vond zij de kracht tot grote deugd.

En... „de moeder” is heengegaan. De moeder
die het leven gaf aan haar gezin en het leven gaf
om haar gezin. Plotseling is ze heengegaan. Geen
enkel woord, geen enkele klacht hoorden we
meer over haar lippen komen. Haar zorgen nam
ze mee naar het graf, haar kommer droeg ze mee

naar God in de hemel.

Dierbare echtgenoot — „onze koster” zoals
Paula zo dikwijls zegde —, lieve kinderen, fami-
lielieden en vrienden, leert uit dit plotselinge ster-
ven het volgende: Het leven van een mens is
kort en geen uur van de dag of nacht is iemand
gevijwaard tegen de dood. Leeft dus altijd zo,
dat ge steeds bereid zijt om voor de Heer te
verschijnen. Het leven is schoon. Weest nu moedig
en weet dat de Heer in deze pijnlijke omstandig-
heden ook de grote trooster is.

Heer Cesar DE VOS,

Heer en Mevrouw Marc VANDE WIELE-DE VOS,

Mejuffer Marie-Christine DE VOS,

De families VAN DE KERCHOVE, DE CLERCQ,
DE VOS en DE SCHAMPHELEIRE,

**danken U voor de blijken van deelneming in
rouw en gebeden.**