

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

REMI VAN DE KERCKHOVE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VERBEKE

geboren te Nederbrakel,
den 1 Januari 1868 en er godvruchtig overleden.
den 23 Januari 1947, voorzien
van de HH. Sakramenten der stervenden.

Wij betreuren een man van groot geloof en diepe godsdienstzin; een geloovige van dien goeden ouden stempel voor wie niets te veel was als het er op aankwam God en Kerk te dienen.

In 't bijzonder aanzag hij het als een eer de hovingen van de St. Jozefskapel zuiver te mogen houden van het onkruid, evenals hij het als een plicht achtte zijne schoone ziel ook altijd vrij te houden van de zonde.

Zijn laatste dagen waren dagen van aanhoudend gebed tot St. Joseph waardoor hij zich gereed maakte om door diens machtige Voorspraak den Hemel binnen te treden en de belooning te ontvangen voor zijn werkzaam leven.

Duurbare Echtgenootte en brave Kinderen, gansch mijn leven is voor U geweest en gansch uw leven was voor mij: we beminden malkander! Die liefde mag niet uitdooven bij mijn graf, maar moet nog groeien. Bidden wij daarom voor mekaar, gij des Zondags in de H. Mis, gedenkt dan mijne arme ziele. Bewaart mijn aandenken in uw hart en vergeet de lessen en de goede voorbeelden niet die ik U gansch mijn leven gaf. Tot weerziens dan in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij.
De 4 akten voor den overledene.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen oprechten dank.

De Familiën VAN DE KERCKHOVE, VERBEKE,
TASSIGNON en OLIVIER.