

« Heden ik, morgen gij! »

+

DANKBARE HERINNERING AAN DE HEER

Robert VAN DE KERCKHOVE

echtgenoot van Mevrouw

Lucienne GIJSELINCK,

geboren te Nederbrakel op 13 oktober
1923 en schielijk overleden te Brussel
op 18 september 1980,

« in extremis » gezalfd met de H. Olie.

Radeloosheid en hopeloosheid overvallen ons als wij de dood zien toeslaan om ons heen, nog meer als hij ons verrast bij onze ontspanning of onze dagtaak zoals Robert.

Plichtsbewust was hij donderdagmorgen vertrokken om zijn dagtaak stipt te gaan volbrengen. Niemand, ook hij zelf niet, kon vermoeden dat dit op aarde het definitieve afscheid was van zijn geliefden. Na een leven van dienstbaarheid en goedheid werd deze optimistische man geroepen om de grote reis af te leggen, die hem zou brengen naar het andere leven.

In deze droeve dagen vatten we nog het best dat het evangelie van Jezus een blijde

boodschap is. De enige houvast waaraan we ons kunnen vastklampen is dat ons leven geen zinloos einde kent, maar een verder bestaan heeft bij de Schepper in wie we ook het eindeloos leven vinden.

Geliefde echtgenote en dochter, zo vroeg en zo onverwacht van elkaar weggerukt worden behoort tot de hardste momenten van het leven. Laat de kristelijke zekerheid van het eeuwig gelukkig weerzien u nu een ware troost zijn.

Geachte familie en vrienden, ook u heb ik moeten verlaten zonder afscheid te nemen. Gedenkt ook gij mij nog eens in een vroom gebed.

De families

VAN DE KERCKHOVE, GIJSELINCK,
DE VOS, DE VLEESCHAUWER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelname in de rouw die hen treft.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel