



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Zulma VAN DE KERCKHOVE

weduwe van de Heer

Achiel VAN DE MERGEL,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 13 juli 1887
en godvruchtig overleden te Brakel
op 27 maart 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De dood is voor elke mens een verrassing en na dit leven begint voor eenieder het andere - eeuwige leven. Laat ons dit immer voor ogen houden, dat wij op deze wereld geen vaste woonplaats hebben en dat wij door de H. Wil van God te volbrengen het hoogste en eeuwige geluk moeten verdienen.

Onze dierbare overledene, die wij vandaag ten grave dragen, heeft het geluk mogen ervaren van een schone ouderdom te mogen beleven omringd door haar geliefden. Eenvoudig, zichzelf vergetend, leefde ze in ons midden, gelukkig in het geluk van die haar lief waren. Stil en onopvallend is ze nu van ons heengegaan.

Moge de Heer haar belonen om haar schoon leven en haar in Zijn barmhartigheid opnemen ten eeuwigen leven in rust en vrede,

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U zeer oprecht voor uw liefde, uw genegenheid en uw tedere zorgen. Gij weet dat ik zo graag bij U thuis was. Bidt nu tot God dat Hij mij opneme in het hemels Vaderhuis.

Beste vrienden en kennissen, ook U wil ik danken om uw vriendschap en uw genegenheid. Bidt ook gij voor mij tot God om Zijn erbarming.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VAN DE KERCKHOVE, VAN DE MERGEL, DE RIDDER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel