

*Wij danken God voor de stille eenvoud
van dit schone leven.*



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Alphons VAN DE KERKHOVE

Geboren te Opbrakel op 20 september 1914
en godvruchtig overleden in het A.Z. Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 5 juli 2003,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Namis op zondag 10 augustus 2003 om 9 uur
in de parochiekerk te Opbrakel.

De families:

Van De Kerkhove en Van De Mergel,
danken u voor uw aanwezigheid, uw
gebed en uw medeleven.

Ondanks het mooie, zonnige weer is
Fonske stil en toch onverwacht van
ons heengegaan.

Fonske was voor iedereen die hem
kende een doorgoede en brave man,
diep godsdienstig van thuis uit, vriende-
lijk en behulpzaam voor iedereen.

Temidden van de schone natuur stond
zijn huisje en zijn tuintje, waar hij ge-
leefd en gewerkt heeft als kleine land-
bouwer. Hij hield van de natuur en van
zijn werk op het veld. Hij hield van de
mensen en was ook een echte dieren-
vriend. Zoals hij geleefd heeft, zo is hij
gestorven, rustig en eenvoudig.

Maar de Heer sprak: kom nu goede en
getrouwe dienaar en treed binnen in
de vreugde van de verrezen Heer
voor altijd.

Aan mijn lieve zus, familie, vrienden
en bureu, oprechte dank voor alles.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49