

Bij 't onbaatzuchtig moeder zijn,  
zich zelve geven,  
voor iedereen een zonne zijn,  
dat was haar leven.

†

Liefdevol aandenken aan

MEVROUW

## **Anna VAN DE KERKHOVE**

echtgenote van de Heer

**Gerard VAN COSTER**

geboren te Mater op 29 april 1926 en er  
in de Heer ontslapen op 13 februari 1983,  
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Lid van de **Confrerie van de H. Amelberga.**

Anna was een hartelijke vrouw die zich met heel haar liefde heeft gewijd aan het geluk van haar echtgenoot en kinderen. Zij straalde als een zon minzaamheid en vrede uit, tot wanneer een sluipende kwaal als een schaduw over haar leven schoof. Haar optimisme kon een tijd haar ziekte overwinnen. We hebben haar de laatste paar maanden zien worstelen om het leven maar we hoorden géén klacht over haar lippen komen : zij vond de kracht om haar kruis te dragen in het gebed en haar rozenkrans die haar vingers omstrengel-

de. Zij was uiterst dankbaar voor allen die haar met hun liefdevolle zorgen omgaven. Te vroeg naar menselijk oordeel is zij als een zomerzon midden in de dag ondergegaan.

Dierbare echtgenoot en kinderen, heb dank voor de genegenheid die ons in kortstondig geluk heeft verenigd, alsook voor de vele rusteloze dagen en slapeloze nachten die gij aan mijn zijde hebt doorgebracht. Voortaan zal de band van het gebed ons te samen houden.

Lieve kleinkindjes, die mijn schatten op aarde waart, bid dagelijks een gebedje voor mij, ik zal u vanuit de hemel behoeven. Dierbare zuster, schoonbroeder en schoonzuster, familie en allen die met mij bekommerd waart, heb dank daarvoor.

Gerard VAN COSTER, haar echtgenoot ;  
Paul VAN COSTER-VEKEMAN en kinderen,  
Pierre VAN COSTER-MAEBE en kinderen,  
haar kinderen en kleinkinderen ;

De families VAN DE KERKHOVE, VAN  
COSTER, DE RUYVER en HOVE,

**danken voor uw kristelijke deelneming.**

Namis : zaterdag 26 februari te 8 uur in  
het Klooster.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde