

„Heer,
Geef haar méér dan rust
Geef haar méér dan vrede
Geef haar voltooiing in U „

†

TOT VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN
AAN MEVROUW

Anna VAN DE KERKHOVE

echtgenote van de Heer Remi DE VOS,

geboren te Opbrakel op 16 november 1909
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 10 augustus 1985,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Afscheid nemen is verwijlen bij een brok
leven en stilstaan bij de hoogtepunten van
pijn en vreugde.

Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat waarde had, om niet
meer te vergeten.

Gelovig, maar met diepe droefheid, nemen
wij afscheid van een sterke vrouw, een
goede moeder, overtuigd en actief kristen.
Ze had haar vaste plaats in de biddende
parochiegemeenschap. Ze was er graag bij
om goed te doen. Haar mildheid in alles
en voor iedereen was een ingeboren gave
van God, een erfdeel van huis uit. Haar rui-
me levensopvatting en levenspraktijk be-
waarde ze tot de laatste dag. Haar levens-
taak is af. Doodjammer dat we aan haar
lijdensbed niet meer de gelegenheid had-
den om haar te zeggen dat we haar diep
dankbaar waren, en we haar moeilijk zou-

den kunnen missen. Ze kan niet vervangen
worden.

Anna heeft een diepe verbondenheid be-
leefd met allen die aan haar liefde waren
toevertrouwd: haar echtgenoot, haar kinderen
en kleinkinderen, haar zuster religieuze en
haar broer. Ze was de binding in de fa-
milie en de gastvrije vrouw voor vele vrien-
den en kennissen. Tot de laatste dag van
haar moedige tochten bleef ze de trouwe
bezoekster aan de goede geburen van haar
Gehuchte.

Om dit zeer mooie en rijk-gevulde leven,
bidden wij in groot geloof: „God, geef
dat wij allen die met Anne in verbonden-
heid mochten leven, en van haar mildheid
mochten genieten, ondanks haar onverwacht
heengaan, met elkaar mogen verbonden blij-
ven en haar heerlijk voorbeeld mogen na-
volgen „.

Heer, geef Gij haar wat wij niet konden
geven, en vul aan wat aan onze edelmoedig-
heid nog ontbreekt.

De families

VAN DE KERKHOVE, VAN DE MERGEL,
DE VOS, FOUBERT,

danken U.

Namis: zondag 25 augustus 1985 om 10 u.

Begr. Piteraerents, Tenbosse, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel