

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Helena VAN DE KERKHOVE

weduwe van Mijnheer
Ferdinand D'HOSE,

geboren te Nederbrakel op 14 februari 1885 en er
godvruchtig overleden op 16 mei 1965,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Wat is het zoet te sterven als men
wel geleefd heeft. De dood der recht-
vaardigen is het einde van hun arbeid
en hun lijden, de bekroning van hun
strijden en de haven van het eeuwig
leven.

Zij was goed en minzaam in haar le-
venswandel, werkzaam en bezorgd voor
het geluk van haar kinderen en klein-
kinderen, daarom werd ze ook in haar
gelukkige oude dag zo goed omringd :
haar gedachtenis zal dan ook in zegening
bewaard worden bij haar familieleden.

Bemide kinderen en familie, dat God
U lone voor uw genegenheid en goede
zorgen waarmee gij mij omringd hebt.
Ik ben U voorgegaan naar een beter le-
ven, waar wij elkaar zullen weerzien om
nooit meer te scheiden. - Gij allen aan
wie ik mijn goede zorgen heb gewijd,
blijft mij gedenken in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwi-
ge rust !



De families

D'HOSE,
VAN DE KERKHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.