

Geloofd zij Jezus Christus !

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Lea, Maria
VAN DE KERKHOVE

Echtgenote van de heer
André KINDT

Geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 11 november 1910 en godvruchtig over-
leden te Zottegem in de St.-Elisabethkliniek
op 17 december 1978, gesterkt door de
H. Communie, het sacrament der Zieken en
de pauselijke zegen in het stervensuur.

In deze advent werd tot ons gezegd :

« Christenen zijn mensen op weg,
gedragen door geloof, hoop en liefde.
Zij moeten wegbereiders zijn voor God,
wegwijzers naar liefde en hoop.

De advent is een tijd van grote hoop.
Vandaag luidt de bijbelse boodschap :

« Bereid de weg voor God
in je eigen hart, in de kerk, in de wereld ! »

Wij worden gemobiliseerd om ons te bekeren,
om in beweging te komen voor het Rijk van
God, waartoe wij allen geroepen zijn ».

De dierbare overledene is haar weg gegaan :
een weg zoals die van Jezus, doorheen het
grote lijden : op haar weg werd ze gedra-
gen door haar geloof, met een hoop op een
eeuwig loon en met een liefde tot Christus
en zijn Moeder Maria en een grote liefde
voor haar gezin, van wie ze de laatste jaren
totaal afhankelijk was.

Dierbare echtgenoot, gij hebt steeds met een
bewonderenswaardig geduld voor mij gezorgd,
dag en nacht, jarenlang. Hoe moet ik u daar-
voor danken ?

Beste kinderen en kleinkinderen, ook gij
waard voor moeder steeds een troost en ster-
te door uw bekommernis en liefde.

Mijn dank voor u allen zal zeker zijn dat ik
nu bij de Heer voor U ten beste zal spreken.
En wil ook gij voor uw echtgenote en moe-
der bidden in familiegebed en zondagmis.

O.-L.-Vrouw, troosteres der bedrukten, wees
haar voorspreker bij de Heer.

De families :

VAN DE KERKHOVE, VAN TWEMBEKE,
KINDT en CAMUS,
**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J. De Clercq - St.-Maria-Oudenhove