



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**Marguerite VANDEKERKHOVE**

echtgenote van de Heer

**URBAIN GEENENS**

geboren te Ronse, op 3 december 1911 en er  
godvruchtig overleden op 14 november 1977,  
gersterkt door de laatste H. Sakramenten.

Moeder is aan onze genegenheid ontrukkt na  
een leven van goedheid en toewijding.

Haar laatste jaar was getekend door een  
steeds pijnlijker ziekte. Voorzeker wilde de  
Heer haar geloof louteren, als kostbaar goud,  
voor de definitieve ontmoeting met Hem. Be-  
wonderenswaardig was haar gelatenheid en  
haar zielerust.

Wij blijven haar dan ook gedenken als iemand  
met een diep geloof en een gouden hart.

Wij zijn dankbaar voor de goedheid waarmee  
ze ons omgaf.

Wij leven verder met haar heerlijk voorbeeld  
voor ogen, en wij hopen op een blij weerzien  
in de hemel.

Mijn geliefde echtgenoot, wij blijven één  
van hart, zoals die laatste zondag, toen we  
communiceerden aan dezelfde H. Hostie.

Mijn kinderen en kleinkinderen, mijn vreugde  
blijf leven in de geest die ik u heb ingeprent.

Al mijn geliefden, dank voor uwe tedere  
zorgen. Wij zien mekaar weer bij de Heer.

Begrafenisonderneming Firma Aelvoet, Ronse

Hr Urbain GEENENS,                      haar echtgenoot ;

Hr en Mw José HENRIST-GEENENS,  
Hr en Mw Noël GEENENS-MONIE,                      haar kinderen ;

Mejuffer Carine HENRIST,  
Mejuffer Mia GEENENS,  
Jonge Heer Kris GEENENS,                      haar kleinkinderen ;

De families VANDEKERKHOVE, VAN HEDDE-  
GHEM, GEENENS en VANDENABEELE,

**danken U van harte**  
**voor de blijken van kristelijke deelneming.**