

'K gelove, Moeder, dat ge moe gewrocht
en moe gezorgd, ten lange leste los gerocht
van 's werelds dienstbaarheden,
in Hem nu rust, in wien ge zalig wierdt
en met Gelooft en Liefd' en Hoop versierd
in 't Hemels Rijk zijt ingetreden... G. G.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria Van de Kerkhove

weduwe van Mijnheer

Henri VAN CAUWENBERGE,

geboren te Zegelsem de 28 juli 1875 en

godvruchtig overleden te Nederbrakel

de 14 november 1957,

gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten.

Lid van verscheidene parochiale genootschappen.

Opgegroeid en opgevoed in een van die echt kristelijke families, die de trots en het sieraad van ons Vlaamse Volk uitmaken, was de dierbare overledene de diep-vrome en overtuigde kristelijke vrouw gebleven, innig verkleefd aan onze Moeder de H. Kerk en haar priesters. Met welk een vreugde, eerbied en genegenheid ontving en bejegende zij Gods priesters in haar gezellige woning! Zonder menselijk opzicht, diep gelovig, vervulde zij in zich als voorbeeldige moeder het beeld van de sterke vrouw, waarvan de H. Schrift getuigt. Kostbaar is in de ogen van God de dood van zulke mensen.

De kinderen, hoe groot ze nu ook zijn, treuren terecht om het verdwijnen van zulk een moeder, maar zij zullen hun leven lang denken aan haar, omdat zij beseffen hoeveel zij haar verschuldigd zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik altijd voor U bezorgd was en enkel voor U leefde. Uit dankbaarheid hebt gij mij met kin-

derlijke liefde omringd en ik weet dat gij mij niet zult vergeten. Van harte dank ik U op mijn beurt en smeeke God dat Hij U overvloedig zegene. Hebt steeds veel voor malkander over. Gedenkt mij dagelijks in uw gebeden alsook vader zaliger. Vaert allen wel ende levet scone! Tot weerziens bij O. L. Heer.

Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust.



De families VAN DE KERKHOVE, VAN
CAUWENBERGE, D'HAENZE, FLAMÉE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.