



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Willy Albert Van de Kerkhove

echtgenoot van Mevrouw
Rosine Van Cauwenberge

Geboren te Erwegem op 25 oktober 1938 en
godvruchtig overleden te Deftinge
op 10 november 1992,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Werkopzichter van de gemeente Lierde

De families

**VAN DE KERKHOVE, VAN CAUWENBERGE,
ROELANDT en STEVENS,**

danken voor uw gebed en blijken van
medeleven.

" Komt gezegenden van mijn Vader in het koninkrijk dat voor u is voorbereid vanaf de grondvesting van deze wereld." Mt. 25.

Deze woorden van Jezus zijn voor ons een troost en sterkte bij het te vroege heengaan van vader. Hij was ons zo nabij en altijd bereid om iedereen te helpen.

Heer Jezus, Gij weet wat lijden is. Gij kent de pijn en de last die vader het laatste jaar gedragen heeft. Zijn verminderde levenskracht, zijn zwakke gezondheid, maar ook zijn stille dankbaarheid om de zorg en de steun van zijn gezin.

Willy, wij zullen u missen als een goede echtgenoot en vader, als een goede vriend voor iedereen.

Doorheen onze droefheid blijven wij geloven dat deze dood niet het einde is maar dat Gij nu leeft bij God, door de kracht van Jezus lijden, sterven en verrijzenis.

Lindsay, Samantha en Isaura, mijn lieve kleinkinderen, gij zijt mijn geluk en mijn trots geweest, gij hebt mij veel vreugde gebracht door de warmte van uw kinderharten.

Moge Maria onze hemelse Moeder u begeleiden in de hemelse vreugde.

Vader, wij blijven met elkaar verenigd in het gebed.