

Uit ons midden verdwijnt een  
centraal figuur, zo veelzijdig  
dat geen citaat kan zeggen  
wat zij voor ons betekende

VROOM AANDENKEN AAN :

MEVROUW

Emma, Lisa  
VAN DE KEERE

Weduwe van de heer  
Cyriel, Kamiel BONAMI

Geboren te South-Bend (U.S.A.)  
op 14 juli 1910 en plotseling van  
ons heengegaan te Ronse op  
23 februari 1999

Gesterkt door het H. Sacrament der  
stervenden "In extremis"

De kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen, zijn zeer ge-  
sterkt door Uw blijken van deel-  
neming in de rouw.

Wij danken de Heer  
voor het schone, lange leven  
dat hij moeder gaf.

Zij mocht sterven zoals zij leefde:  
eenvoudig en in volle vertrouwen  
op de Heer.

Wij danken moeder voor de  
diepe genegenheid die wij  
steeds mochten ervaren.

Wij bidden God, dat haar voorbeeld  
ons heilig moge blijven, en haar liefde  
tussen ons moge voortleven.

Heer Jezus, geef haar ziel de  
eeuwige rust.

De namis zal opgedragen worden in de  
parochiekerk van Erwetegem op **zondag**  
**11 april 1999 om 10.45 uur**

Rouwcenter DENIJS Zottegem (09) 360 12 52



Jacob 1A

