

†M. Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

Zeeëerwaarde Heer

Alfons Frans VAN DE KEYBUS

Geboren te Achterbroek-Kalmthout op 28.3.1878
Priester gewijd te Mechelen op 6.6.1903
Kapelaan te Orsmaal-Gussenhove op 31.12.1903
Onderpastoor te Wommel 8.10.1906
Onderpastoor te Hoellaart 11.7.1911
Pastoor te Westmalle op 29.11.1926
Neemt eervol ontslag te Wildert-Essen op 30.11.1946
Godvruchtig overleden in het St-Vincentius rusthuis te Kalmthout 21.6.1961.
Gesterkt door de **H.H. Sacramenten der Zieken.**

Hij was een voorbeeldig Priester, die overal waar hij zijn heilige bediening uitoefende de mensen naar O. Heer trok door zijn grote godsvrucht en innemende goedheid. Als Onderpastoor eerst, maar vooral als Pastoor te Westmalle gaf hij de volle maat van zijn iever voor Gods Euis en het heil der zielen. Hij was werkelijk de goede herder die zijn schapen kende en begaan was met de noden van al zijn parochianen; met raad en daad stond hij allen ter zijde. Hij is doorgestaan al weldoende. Later als rustend pastoor te Wildert was het hem steeds een genoegen in de kerk te mogen helpen en was hij de geliefde biechtvader van tal van zijn medeparochianen; zolang zijn krachten het toelieten stond hij in alle nederigheid en eenvoud ten dienste van allen. En als eindelijk de zware ziekte hem te pakken had, doorstond hij alle mogelijke pijnen en ongemakken met een engelachtig geduld en bleef hij nog steeds de opgewekte priester, wiens hart en huis openstonden voor allen. Eindelijk in het Ziekenhuis te Kalmthout was hij door zijn diepe godsvrucht en gelatenheid een voorbeeld voor allen, tot grote stichting van de Eerw. Zusters, die hij uitterharte dankbaar was voor hun liefdevolle verzorging. Als een heilige is hij ter ziele gegaan in de vrede des Heren!

Hij was een ingoede konfrater, die met zijn medebroeders in het Priesterschap omging met grote hartelijkheid en genegenheid. Ook daar kenmerkte hem de goedheid en de eenvoud van Ons Heer. Opperuimd en vrolijk van karakter wist hij iedereen in moeilijkheden en last te bemoeiden.

Diep was hij gehecht aan zijn geboortestreek en nog meer aan zijn familie, waar hij zielsveel van hield: aller wel en wee leefde hij van harte mee; voor allen had hij een goed woord, aan allen deed hij goed!

Mijn goede oude Zuster, mijn Eerwaarde Kozijn, mijn geliefde Neven en Nichten, zeer veel hield ik van U allen. Dank voor uw goedheid voor mij. Ik vraag U nog enkel voor mij te bidden. Ik waak over U allen hierboven bij de Heer en zeg U allen tot weerziens in 't eeuwig Vaderland.

Mijn geliefde Oud-parochianen van Westmalle, ik groet u allen van harte en dank U allen. Bidt voor uw oud-pastoor en gedenkt immer zijn lessen.

Dierbare Medebroeders in het Priesterschap, ook U dank ik. Leeft steeds waardig van uw heilig Priesterschap en gedenkt mij in uw H. Mis en Officie.

H. Hart van Jesus, wees Uw priester indachtig.

O. L. Vrouwke van Bezoeking en Bijstand, bid voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE!

De familie VAN DE KEYBUS,

De Familie FRANCKEN.

danken U voor de blijken van christelijke deelneming.

.....
Fa. Hensen, begr. A. Ribbens. Koster Achterbroek.