



Blijvend aandenken aan

MEVROUW

**Maria Cecilia Sabina  
VANDELOOK**

weduwe van de Heer  
Raymond VIDTS

Geboren te Waanrode op  
13 oktober 1906 en godvruchtig  
overleden in het Onze-Lieve-Vrouw-  
ziekenhuis te Geraardsbergen op  
6 februari 1996, gesterkt door de  
H. Sakramenten der zieken.

Onderwijzeres op rust.

*Op het feest van St.-Amandus, patroon van  
onze kerk en parochie is deze onderwijzeres  
op rust naar haar Schepper weergekeerd.*

*De onderwijsopdracht was voor haar een late  
roeping, een opdracht die zij met hart en ziel  
vervulde voor de kleinen haar toevertrouwd.  
Geborgen in het gezin van haar dochter en  
schoonzoon en later in "De Maretak", kende  
zij een gelukkige en lange levensavond.*

*Dankbaar om de wederzijdse genegenheid  
en vele goede zorgen van familie is zij na een  
kortstondige ziekte overleden.*

*Wij geloven dat zij is thuisgekomen bij God.  
Laten wij Hem zoeken, laten wij zo door het  
aardse heengaan, dat wij eens thuis kunnen  
komen bij God. Dankbaar om deze moeder,  
grootmoeder, tante.*

De families :

VANDELOOK, VIDTS,  
NIJS en VANDER CLEYEN  
danken u voor de blijken van  
medeleven in hun rouw.